

**H**eer, naar Uw woord is het een heilige en heilzame gedachte voor de overledenen te bidden.

Daarom herdenken wij nu in liefde, die onder ons gewoond hebben en die Gij tot U hebt geroepen.

Wil met hen handelen niet naar de strengheid van Uw rechtvaardigheid, maar naar de goedheid van Uw barmhartigheid. En verleen hen op de dag van Uw wederkomst met alle uitverkorenen een heerlijke verrijzenis.

Dit vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.

Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn.

I Cor. XV 20



PAROCHIE H. PIUS-X  
ECHT

*BIDDEN WIJ*



*voor allen, die ons voorgingen  
met het teken van het Geloof,  
dat zij nu rusten in Christus'  
vrede.*

ALLERZIELEN 1975-1976

Jozef van Hout

Maria van de Winkel-Verheyden

Constance Dezentjé-Mariën

Reinier Meuwissen

Mechtildis Laugs-Royakkers

Jacobus Leenders

Theodoor Bisschops

Willem Craenen

Christiaan Hees

Pierre Swinnen

Sibylla Nieskens-Schiffer

Anna Maria van Roy-Bertus

Gerard Meuwissen

Pierre Coumans

Jan Biermans

Peter Majolée

Harry Corstjens

Hein Backes

John Bohnen

Gonny Meuleners-Francot

Hermine Wenning-Cremers

Joannes Remmen

Hendrikus van Eck

Hendrik Heemels

Arnoldus van Bree

Franciscus Omloo

Maria Ramakers-Beulen

Antonius van der Laak

Josephina Simons-Krijn

Peter van Rijn